

## Familien Lundquist på Tibberup Allé 37

### 4. Sommer og vinter

I 1940 blev det en rigtig vinter. Ved hegnspælene, som stod på den bare, nøgne jord da vi gik i seng, lå der om morgenen 1 meter høj sne i hele Hareskov og Værløse. Vi blev sendt i skole, men Lærer Gade kom ud og sagde, at der ikke var åbent og vi skulle gå hjem igen, det var nu ikke morsomt. Alle voksne mænd skulle møde med skovl, det to 8 Dage, inden der var ryddet, så man kunne komme rundt. Det blev også koldt, Jørgen blev sendt efter mælk fra Tibberupalle over marken og af Søvej til Stormlygård, da han kom hjem græd han, fordi han frøs. Far gik ud og så på termometret - minus 29 grader, så mor & far blev kedede af at have sendt ham af sted.



Det var nogle kolde vintre, vi gik i møde. Men vi fik lært at stå på ski og kælke, det var nemmere at løbe på skiene end at traske i høj Sne. Ejner havde ikke duer mere, men en stor hønsegård med høns & ænder. Når der faldt sne, skulle vi skovle sneen væk og sørge for, at der var vand, som ikke var frosset og fodre flere gange.



Oppe ved Keldgårdsvej var der et lille vandhul, og der hentede jeg andemad i en balje på legevognen. Der var 2 små drenge Knud & Bamse, og om de havde set hvor jeg hentede det, ved jeg ikke, for jeg så ikke dem, men det gjorde de, manden & konen, der gik og rev have på den anden side af vandhullet. De havde også bemærket, at drengene var væk (de var gledet ind under andemaden som lå i et tykt lag). Jeg blev nærmest beskyldt for at have haft drengene med,

men det havde jeg ikke. Havde de været der, eller havde jeg set dem, så var de også kommet med hjem, og jeg havde påtalt det.

Der var også gode somre med meget varme, og så kørte vi til Furesøbad og fik svømmeunder visning af Fru Brønneke fra Bagsværd. Det var noget, vi skulle, og vi fik også svømme- mærke 2 med livredning. Det var nødvendigt med alle de vandhuller, der var. Jørgen og jeg kørte også til Frederiksdal og lånte en båd – far ringede til Lundqvist, der havde bådudlejningen og sagde, at vi godt måtte. Vi lånte tidligt om morgenen en bestemt båd, og hvad vi måtte tage af årer, og hvad tid vi skulle være tilbage, det var noget, vi aftalte dagen før, for de var ikke oppe så tidligt. En gang var vi roet ned til Farum og glemte tiden, så kom han ned med motorbåden og slæbte os hjem, og vi fik en stor skideballe. Men vi fik lov igen.

