

Familien Lundquist på Tibberup Allé 37 Ejner og Edith

Edith Olsen f. 1908 kom til Farum i 1929 som husbestyrerinde for Ejner Lundquist og dennes 2 drenge, Harald og Helge, som boede Gammelgårdsvej 16, 1. sal i Farum. Edith kom den lange vej med Slangstrupbanen og havde sin lille pige, Inge ved hånden. Der var ingen hjemme "lukket dør", men der boede også 2 andre familier, Hansen og Christensen, og fru Hansen kom ud på



gårdspladsen og sagde, at de blot skulle vente til der var halvleg, for så kom Ejner. Han kom susende og låste op og sagde, at hun kunne lave en kop kaffe til ham, når han var færdig med kampen. Så var det sat på plads - fodbolden først.

Ejner og Edith blev gift 28. juni

1931. De kom for sent i kirke til barnedåben, for Ejner skulle lige op og starte fodbold- kampen, men målmanden var ikke nået frem endnu, så Ejner måtte lige træde til.



Ejner var formand og havde et fint dommercifikat. Tænk for at spare togpengene cyklede han op til Rågeleje eller Gilleleje, dømte en kamp og cyklede hjem igen. Hvornår det var slut med fodbold, ved jeg ikke, men i 1935 blev det for meget med den daglige tur fra Farum til Lyngby tur-retur på cyklen, så Ejner og familien



flyttede til Hareskov - Søvej 6.



Edith gik til gymnastik og step, og Edith genoptog at lære det tyske sprog. Da hun var ung havde hun en østrigsk spillelærer for citar, der havde øre for sproget.

Det var sammen med Ludolf Hansen, Karl Henriks far, og Lærer Gade var også indblandet. Da vi var på ferie i Østrig, sad mor og tolkede mellem 2 tyskere fra München og Bremen. Forundret spurte jeg mor hvorfor, og hun svarede, at der er lige så meget forskel på dem, som på en københavner og en vestjyde. Jeg havde ikke et godt sprogøre.

Ejner var farvemester på gardinfabrikken i Lyngby, men den blev saboteret, da man mente, den farvede til Tyskland. Så Ejner åbnede en cykelforretning på Øenslærergade 9. Han var udlært cykelsmed, men solgte forretningen igen i 1947.

