

## Emanuel Kjar (1895-1991)



Emanuel Kjar (født Kjær) var ejer af ejendommen "Højsdal" i årene 1946-1962, da han solgte til kommunen for indretning af en børnehave. - nuværende Højsdal. Han og hustruen havde forinden udstykket, så der kunne opføres et parcelhus til dem,

Kjær blev født i Århus i 1895 i en skomagerfamilie af den gamle lavstype (som han skriver). Moderne fabriksfodtøj knuste faget, og familien flyttede på landet. I landsbyskolen lærte han "at flytte lærerens køer, men meget lidt andet."

Som karl på landet lærte han at "dirigere 24 køer i mark og stald".

Efter en tid på Borris Landbrugsskole kom Emanuel Kjær til uddannelse i planteskoledrift hos en fynsk planteskoleejer og under 1. verdenskrig på Statens Forsøgsstation i Esbjerg. Efter soldatertiden (der sluttede med en blindtarmsbetændelse) kom ansættelse i ØK.

Efter en kort uddannelse i kompagniet blev de unge mennesker sendt af sted. Det var i 1916, krigen rasede, og det varede hele 4 måneder at komme til Singapore med skib

Emanuel Kjær forblev i Malaya indtil 1946 og oplevede derfor 2. verdenskrig med den japanske besættelse. Han skulle være rejst hjem ved krigens begyndelse men kom for sent. Hans familie kom med skib til Danmark



Else og Emanuel Kjar (1959 ved deres søns bryllup)

Om sin tid i Malaya Har han skrevet 3 bøger baseret på dagbøger, som han skrev på engelsk for ikke at vække mistanke ved en eventuel undersøgelse.

Bøgerne:

"En danskes oplevelser i Malaya 1, 2 og 3" der er opdelt i følgende:

Dagligt liv 1941-1942 under japansk besættelse,

Dagligt liv 1942-1944 under japansk besættelse, og

Dagligt liv 1944-1946 under japansk besættelse og britisk administration.

Han var en af de få europæere, der kunne færdes frit i landet og være vidne til befolkningens afsavn og lidelser under en meget brutal besættelse. Han mente, at japanerne var tifold værre end tyskerne, og han lagde ikke skjul på sit had til japanerne.

Der kan i øvrigt henvises til de 3 bøger.

Den engelske udgave af dagbogen er overdraget til British Empire Museum. Et enestående kildematerialer til belysning af den sidste fase af kolonitiden i den del af verden.

Efter krigen blev familien samlet på "Højsdal", hvor der blev drevet et mindre gartneri.

Emanuel Kjær tilbragte sine sidste år på Søndersø Plejehjem, hvor han døde 1991 96 år gammel på trods af, at han kom hjem fra Østen med malaria, som han led af resten af livet.



s Emanuel Kjar 1990