

”FDF’er i Hareskov – 1948–56”

Hareskov FDF startede 26. september 1948. Jeg meldte mig ind et par måneder senere på opfordring af min gode ven og klassekammerat, Erik Simonsen. Jeg var da 12 år.

De voksne kaldtes ”førere”, og FDF var landet over inddelt i kredse. Ernst Fuursted var kredsfører fra dag 1. Desuden var hele hans familie, brødre, koner og svigerbrødre, i høj grad aktive som førere eller ”tanter”.



Bornholm

FDF lignede til dels en spejderorganisation, men var på flere områder anderledes. Spejderne følte sig generelt hævet over FDF, Frivilligt Drenges Forbund, som hånende blev kaldt Fars Drenges Fiser! Musik, sport og drama var vigtige ingredienser i FDF, hvor spejderne i højere grad vægtede det, at klare sig i naturen med kun få hjælpemidler, præget af Baden Powells idéer hentet fra Boerkrigen.

FDF er jo en kristen organisation, og det betød kirkegang – bl.a. én gang på hver sommerlejr – og salmesang og bøn efter hvert møde. Det lå mig egentlig fjernt, og jeg kedede mig gudsjammerligt.

Men jeg fandt mig i det, fordi næsten alle de øvrige aktiviteter tiltalte mig: sommerlejre, sport, teater, gøgl, musik og socialt samvær og kammeratskab.



Cowboysang i gymnastiksalen

Sommerlejrene var årets clou. At opleve et Danmark på kryds og tværs, Fyn, Nordjylland, Vestjylland, Bornholm, var væsentlige kulturindtryk, som nok har præget de fleste – måske for resten af livet. Jeg deltog i de første 6 lejre. Bortset fra den første storsommerlejr i 1949 på Klinteborg ved Sejerøbugten, arrangeredes sommerlejrene for Hareskov FDF alene.



Fyret ved Dueodde

Det tror jeg, alle var glade for. Rækkefølgen efter Klinteborg mener jeg, var Nørreby Hals ved Bogense, ”Lyng-toppen” ved Uglev i Thyholm, ”Blåvandsgård” ved Blåvand, Dueodde på Bornholm og Aalbæk syd for Skagen.

Sommerlejrene bestod af ture i den pågældende egn, fodbold og volleyball, badning, leg, skæg og ballade og lejrball med sang og underholdning. Natlegene var spændende for de ældste, men desværre også fyldt med frygt og gråd for de yngste. I modsætning til spejderne havde vi i FDF ”tanter” til bl.a. at forestå madlavningen. Det gav maden en vis kvalitet. Var man ikke mæt, rekvireredes ekstramad, som bestod af en tyk humpel rugbrød med fedt. Det kvindelige islæt – ikke mindst p.g.a. ungtanterne – var i det hele taget populært.



Ungtanterne Hanne, Kirsten og Agnete

Udover sommerlejrene var vi jævnligt på ture til diverse nordsjællandske hytter – oftest traveture – eller havde ”tævelege” internt eller mod andre kredse. Tit ret voldsomme!

De hjemlige aktiviteter foregik som kredsmøder i Hareskov skole, patruljemøder, oftest i private hjem, og sport på fodboldbanen eller i gymnastiksalen. Vi spillede fodbold og håndbold ved interne FDF-stævner og turneringer. Træning var der ikke så megen tid til.



Hareskov FDF indtager Aalbæk

Sang og musik var en vigtig aktivitet. Sangbogen ”March og lejr” med kælenavnet ”Lars og Mejer” blev ivrigt brugt, og ret tidligt startede Leif, kaldet ”Tøftøf”, et tamburkorps. Senere tog Nils Kjeldsen initiativ til et marchorkester med masser af messing. De fleste af os startede helt fra bunden, men hurtigt kastede vi os ud i at danne fortrop, når vi marcherede ind i diverse provinsbyer til de stakkels beboeres store undren. I den forbindelse skal også nævnes de store træf i KB-hallen, hvor jeg især husker koncerter med brillante brassbands og optræden med bl.a. de gamle FDF’ere, klovnerne ”Dan og Baxten”.

Året sluttede altid med den store basar på Hareskov skole, hvor vi optrådte med sang, musik, komedier og gøgl for et altid talstærkt publikum i gymnastiksalen.



Bazar 1953

Tekst og billeder : Fritz Svanholm