

Familien Lundquist på Tibberup Allé 37

3. Dagligdagen

Vi løb langs Tibberup Å og fangede gedder med hænderne, og vi fangede karusserne i det lille vandhul og brugte dem som madding, når vi fiskede efter gedderne i sø og moser.

Da vi i 1940 flyttede ind nummer 37, var der frugttræer hen ad vejen, og ved Hansens var der et muret stakit. Inden for stakittet stod nogle flotte rønnebærtræer, og Karl Henriks mor lavede noget dejligt marmelade af det.



i

Ovre hos gartner Hans Larsen var der en lille mose, som vi og andre badede i, der var en lille “ Ø “, som det var sjovt at sidde på. Vi tjente lidt penge ved markarbejde, og plukkede bær oppe hos Christensen på Sortemosevej. Efterårsferien hed dengang kartoffelferie og var til hjælp for bønderne, så de fik samlet kartoflerne op. Det bedste sted var ude hos Clausen.

Jørgen byggede Familie Journalens svæveflyver og sejlbad. Senere byggede vi linjestyrede fly med motorer - også fristflyvende. Der var etiketter på fra Dansk Model Union, med vores adresse og telefonnummer - jeg husker det som Hareskovby 212. Der var et fly, Jørgens, der landede i en kornmark på Bornholm tidligt på sommeren, og da det blev fundet til høst, ringede de, men Jørgen mente ikke, det var pengene værd at få sendt flyet hjem. De blev glade for at få det, der var termik bremse på normalt, det var en elastik, med en lunte som brændte den over

efter den tid lunten var lang til. Jørgen havde ikke tændt den, da det var en prøve af glid, for at se balancen men det fik termisk opdrift med det samme, så vi stod bare og så det som en lille prik meget højt oppe. Vi troede ikke, vi ville høre mere til det. Et af mine landede i Måløv, så det hentede jeg. Jørgen havde bygget en kopi af et civilt sportsfly med 2 brændstoftanke, en stor til at starte og varme op på, og en lille, som der blev skiftet til, inden det blev sendt af sted. Da det landede et stykke nede på marken, spurgte Henry Christensen, om han måtte prøve. Jo, sagde Jørgen, og Henry løb ned og startede og sendte det af sted. Da der var gået lidt lang tid, og flyet tog større rundkredse, spurgte Jørgen, om han havde husket at skifte, å-nej, det havde han glemmt, så det betød, at det cirklede rundt og tog en runde om hele Hareskovby. Da det løb tørt for brændstof, gik det ned ovre ved Ravnekrogen, men da var det ved at blive for mørkt, så vi måtte vente til næste dag.

Jørgen og jeg sloges meget, men det var ikke som i dag, nej det var brydning, hvem får overtaget, vi slog aldrig med Hænderne,

Som far sagde, Jørgen er fars dreng, Vagn er mors. Jeg måtte mange gange hjælpe mor, når der var sytøj der skulle være færdigt, og der skulle laves aftensmad. Var det noget, hvor jeg kunne bruge symaskinen så gik mor i køkkenet, ellers gik jeg ud og lavede maden.

