

**En lille historie fra Bakkehuset Gl. Hareskovvej 357  
Skrevet af Henry Nielsen**



Jacob Nielsen født 1881 og Laura Nielsen født 1882

Jeg var den 20. marts 2009 en tur i Hareskovby og se mit gamle barndomshjem. Det var så heldigt, at min datter, Jytte, havde læst om det gamle Hareskovby, og kom i kontakt med økobestyreren af økobase Nordstjernen, Maria Iben Sell-Petersen, og hun var så venlig at invitere os indenfor i det gamle skovløberhus, Bakkehuset. Det var noget af en oplevelse, og det bragte mange dejlige barndoms minder tilbage, og jeg vil gerne starte med at takke Maria Sell-Petersen, for at det kunne lade sig gøre.



Min far, Jacob Nielsen, var skovløber i Hareskoven i 35 år, fra 1915 til 1950, og boede der med min mor Laura Nielsen og mine 9 ældre søskende. Udover min fars arbejde som skovløber, havde vi også en sidebeskæftigelse i forbindelse med Skovpavillonen, hvor jeg kan huske vi tjente en ekstra skilling ved cykelparkering, når der var bal.

Da jeg kom til verden, som den sidste i flokken i 1927, var de ældste allerede flyttet hjemmefra, så heldigvis har vi ikke boet der alle sammen på en gang, men meget plads var der ikke alligevel.

Jeg var overrasket over hvor meget det havde ændret sig. Jeg mindes tydeligt de mange frugt- og bærbuske, der stod foran huset, som nu er erstattet med et sandt vildnis.

I dag mættes de mange børns munde af madpakker hjemmefra, og ikke fra Bakkehusets køkkenhave, når skolerne besøger skoven og det gamle hus

Jeg kunne se, at det lille hvide hus på nabo grunden også stadig var der. Der havde vi lokum, vaskehus og en del af huset blev brugt til høns, og så var der også en lille gris. Det sidste var altid et mareridt, når den skulle slagtes - man var jo kommet til at holde af det lille kræ.



Mine forældre gik på pension 1950 og flyttede ned i Aldersrenten på Poppel Alle.



Markeret med gult, Henry Nielsen (ca 7. klasse)



Jeg var mælkedreng hos Svend Mælkemand, og på billedet til højre nyder jeg lidt af varen foran Bakkehuset



Jeg fandt dette billede inde under "historie om Hareskoven", og der står "Villy?", det er en af mine brødre Villy Nielsen, og han var den anden sidste i flokken ☺ Ejer af billede Connie Nielsen <http://www.hareskovhistorie.dk/main.php>

Her er et meget gammel billede af Bakkehuset fra 1906



Jeg ved ikke hvad der fejres her, men det kunne være Jacob Nielsen, der fyldte 25 år det år. Det kunne også være Hareskovpavillonens åbning, eller starten på Hareskovbanen. Det er Jacob Nielsen der står nr. 2 fra venstre. Men han var ikke skovløber på dette tidspunkt, måske startede han med at være medhjælper. Jeg ved ikke hvem de andre personer er, men jeg mindes, at familien der boede i den anden halvdel af huset hed familien Johannes Jensen



Laura og Jacob's bryllupsbillede fra 1904



**Hele familien Nielsen samlet, da Laura og Jacob fejrer deres guldbryllup.**

**Min ældste bror Emil Nielsen var gift med Clara, datter af Ellen Hansen og Carl Christian Hansen, de boede i Åhusene da de blev gift, og står her i anden række, nr. 1+2 fra venstre.**